

ECUA-DITORIAAL

Dag Inti Sisa vrienden,

2010 zit er al bijna helemaal op en tot onze schande zijn we er nog niet in geslaagd een Nieuwsbrief uit te geven. Dit is niet helemaal waar, want in de lente maakte we een volledig Spaanse versie waarin Inti Sisa Bélgica zich voorstelde aan de nieuwe directeur Clemente Asadobay. Die konden we hem tijdens de paasvakantie zelf overhandigen. Daar zagen we Eveline aan het werk en vierden we met alle personeelsleden, hun familie en de leden van de Fundación Paasavond.

Op structureel vlak was 2010 erg belangrijk. Dank zij het aanhoudende werk van onze voorzitter Janin Wellens en de directeur zijn de statuten van Inti Sisa eindelijk goedgekeurd. Een werk van jaren! We maakten kennis met een nieuw Ecuadoraans lid van de Fundación, Gorki Espinoza, een tandarts uit Riobamba.

We zagen Theo Mertens aan het werk in Guamote en Quito bij de opnames van de eerste CD van ons atelier voor autochtone muziek i.s.m. de leerlingen en leerkrachten van het San Gabrielcollege in Quito. Het resultaat heet: Sonidos del Ecuador.

Ook in eigen land was het erg druk. Er was een heerlijk geslaagd Latino eetfestijn in Gent op 27 februari en we vierden het huwelijk van Steven en Belle en van Liesbet en Sam. In mei vertrok Gijs Koopmann naar Ecuador als vrijwilliger voor het toerisme en binnen enkele dagen volgt Laus De Boeck als vrijwilliger voor educatie. Bedankt voor uw blijvende interesse en steun,

Greta en Philip



Ententje met personeelsleden van Inti Sisa en leden van de Fundación. Vooraan: Greta, Clemente, Marta en Wilo. Aan de rechterkant: Luis Ivan, Alicia, Gorki Espinoza, Encarnita en Eveline (met vriendin).



NIEUWSBRIEF

van Inti Sisa

Jaargang 9 /
nr. 1 - oktober 2010

Redactie: Greta Coninck
● Manu Coone ● Philip
Debruyne ● Arnoud
Festjens ● Liesbet
Hanssens ● Steven
Vercruyse

V.U.: Philip Debruyne,
Waversebaan 220, B - 3001
Heverlee-Leuven.

BRIEF VAN CLEMENTE

KANSEN EN STERKE PUNTEN VAN INTI SISA

Het geweldige van Inti Sisa is, dat ik - als directeur - kan steunen op een proces van ervaring. Samen met de ganse ploeg kan ik verder bouwen op een hele reeks buitenschoolse educatieve activiteiten en zo rechtstreeks inspelen op de reële noden en vragen i.v.m. educatie zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

Ons educatief aanbod richt zich tot het hele kanton Guamote en de interculturele tweetaalige centra (Kichwa/Spaans) van de Indígena gemeenschappen rond Guamote. Wat vooral zin geeft aan de organisatie is dat we de gemeenschappen kunnen laten delen in ons educatief en toeristisch aanbod. Hiermee proberen we ook in te spelen en voort te bouwen op het prachtige aanbod van onze "leermeester" Monseñor Leonidas Proaño. Zijn visie steunde op rechtvaardigheid, de bevrijding van de armen, solidariteit en delen.

Wanneer we de context begrijpen, kunnen we de diversiteit van cultuur en denken waarderen. Dan wordt intercultureel samenleven een uitdaging van de tijd. Dat gebeurt in Inti Sisa vooral in het gastenhuis.

Om onze doelstellingen te bereiken op korte, middellange en lange termijn werd een eigen infrastructuur opgebouwd, waarmee er vandaag kan gewerkt worden. We mogen daarbij rekenen op personeel en vrijwilligers die werken vanuit christelijke en menselijke waarden.

In de lokale context is Inti Sisa een begrip geworden zowel wat betreft het sociale, educatieve, culturele als toeristische luik.

Ook van de "gasten" van onze prestigieuze instelling leren wij heel wat en doet het ons plezier ook ons eigen leven met hen te kunnen delen en van elkaar te leren.

Clemente Asadobay,
directeur van Inti Sisa

HET JAAR VAN EVELINE

In het najaar 2009 wisselde Eveline Vervynckt haar stekje in Aalter voor Guamote. Ze volgde Bruno Festjens op en deed dit op een uitstekende manier tot in augustus dit jaar. Ze engageerde zich om hoofdzakelijk het toeristische luik te ondersteunen maar werd ter plaatse al heel snel manasje van alles: bijspringen in de huiswerkklas, aanspreekpunt voor het personeel (onze toen nog kersverse directeur Clemente moest zich nog inwerken in Inti Sisa), contacten onderhouden met reisbu-



Paasnachtviering in Inti Sisa met Rolando Calle en Philip Debruyne



Café Inti Sisa. Een nieuw initiatief: ontbijt voor treinreizigers...



Gijs Koopmann in Café Inti Sisa.



Een stralende Eveline



Laus De Boeck, voor zijn vertrek naar Ecuador.

HET FOTOBOEK VAN INTI SISA



Een ongewild langlopend project. Eindelijk zijn de computers die we via James in Engeland gunstig konden kopen in Guamote aangekomen. En of ze gebruikt worden. Het was hoog tijd!

reaus, meegaan op tours... en nog veel meer. Je deed het allemaal met plezier, gedrevenheid en vanuit een graag zien van de mensen. Dat weten ze heel goed in Guamote. Eveline, namens iedereen die Inti Sisa nauw aan het hart ligt, een welgemeend dankjewel om zoveel van jezelf te geven.

NOG EENS EEN NEDERLANDSE VRIJWILLIGER

Na Karin Vennix, uit Tilburg, krijgen we voor de tweede maal een Nederlandse vrijwilliger, Gijs Koopmann. Hij vertrok, net voor de zomer, om Eveline af te lossen in het toerisme. Zijn dynamisme raasde als een wervelwind door Inti Sisa, waar hij al heel wat positieve dingen realiseerde, vooral bij het optrekken van het aantal gasten. Maar Nederlandse klompen lijken niet altijd gelijke tred te houden met het gestage wat rustiger ritme van de Ecuadoranen. Een evenwichtsoefening in Interculturaliteit. Toch heeft directeur Clemente een flinke hulp aan hem.

ÉN VERSTERKING VOOR HET EDUCATIEVE LUIK

Hallo!

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Laus De Boeck, 25 jaar en momenteel nog even wonende in de Parel van het Pajottenland, Gooik. Inderdaad, ik vermeld duidelijk "momenteel", want op 5 november stap ik het vliegtuig op richting Ecuador, Guamote, om mij een jaar lang als vrijwilliger in te zetten voor het educatieve gedeelte in Inti Sisa. Als oud-leerling en Jo-Jo'er (jongere voor jongere) van het Imelda-instituut leerde ik het project via Zr. Greta Coninckx kennen. Zij was het ook die me enige tijd geleden de vraag stelde of ik geen interesse had in een jaartje vrijwilligerswerk. In het Imelda-instituut studeerde ik af in jeugd- en gehandicaptenzorg en ondertussen behaalde ik ook mijn diploma als sociaal-cultureel werker, in combinatie met een job als begeleider in Zonneliëd, een tehuis voor volwassen mensen met een mentale handicap. Daarnaast ben ik nog actief als ondervoorzitter van de jeugdraad van Gooik en als voorzitter van het jeugdhuis van Gooik. Bovendien speel ik piano en gitaar in diverse muziekgroepjes en ben ik actief lid van verschillende voetbalclubs. Vooral door het verlangen naar een andere cultuur, de uitdaging en mijn zin voor avontuur, engageer ik mij om een jaar het educatieve luik in Inti Sisa te ondersteunen. De vraag uit Guamote blijft groot en na een kennismaking met Liesbeth Hanssens en Manu Coone, weet ik dat er mij een welgevoeld takenpakket wacht: Engelse les geven aan de Indígena's in de comunidades en aan het personeel van Inti Sisa, steun bieden bij de huiswerkbegeleiding, didactische materialen ontwikkelen voor de schooljes in de comunidades,... Bovendien hoop ik in de vrije tijd die me rest mijn hobby's ook uit te oefenen: muziek spelen met de cursisten van het muziekatelier of een matchke voetbal met de plaatselijke jeugd. Ik kijk er alvast naar uit. Misschien tot binnenkort in Guamote? Laus

SONIDOS DEL ECUADOR

Dank zij Theo Mertens, een Vlaamse muzikant en muzikuitgever kon een oude droom gerealiseerd worden: een cd maken met onze d i e



sinds vele jaren ook bevriend is met ons Fundaciónlid, Rolando Calle, rector van het San Gabriel college in Quito, slaagde erin een eigen concept uit te werken met muziek uit verschillende delen van Ecuador.

Wekenlang oefenden onze muzikanten uit Guamote onder leiding van een gastleraar Patricio Cujano en zorgden voor zeven mooi afgewerkte

indigena liederen. In Quito werden verschillende gezongen en instrumentale stukken door leerlingen en leerkrachten van het college opgenomen.

Op de cd staan nog enkele verrassende nummers van onze pre-kinder en van Hatchic en Abdon, de kinderen van onze concierge en muziekleraar Lazaro. Op de hoes staat trouwens Hatchic afgebeeld. Het V-teken verwijst naar: Vrede, Victorie en de twee delen van onze cd.

In september vertrok Theo een tweede keer naar Ecuador voor de jubelfeesten van het college. Daar werden reeds enkele honderden cd's verkocht. Rolando Calle meldt fier dat de leerlingen en leerkrachten graag meegewerkt hebben met Theo aan dit Inti Sisa project en dat de verkoop van de cd 2000 \$ opbracht.

TOFFE INITIATIEVEN

Onze sympathisanten blijken vindingrijk om Inti Sisa te steunen. De broer en schoonzus van ex-vrijwilliger Koen Stevens vonden bij de geboorte van hun kindje dat er al genoeg cadeaus en centen voor henzelf waren en wilden graag delen met Inti Sisa. Duidend maal dank voor dit prachtig initiatief.

En de Cooktales uit Beersel (met Manu Coone) namen deel aan de kookwedstrijd 'Beersel op hete kolen'. De opbrengst ervan ging naar... Inti Sisa. Heel erg bedankt!

Wilt u Inti Sisa helpen?

Dat kan o.a. door een storting op **bankrekening** nummer BE71 8508 3021 0769 van Inti Sisa België, te 1651 Lot (BIC Nr.: SPAA BE 22).

Indien je een **fiscaal attest** verlangt (voor stortingen vanaf € 30) kan je dit door over te schrijven op bankrekening nummer BE43 4352 0990 0101 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel, met vermelding van 'Ecuador, nr. 711' (BIC Nr.: KRED BE BB).

Contactadres: Inti Sisa België en Vrienden van Shalom, Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.
E-mail: intisisa.belgica@gmail.com - huis.shalom@skynet.be

INTI SISA BESTAAT 10 JAAR BLIJF HET STEUNEN!

En volg het goede voorbeeld van de eerste 30 zilveren en gouden leden.

Dank u wanneer u de stap reeds gezet hebt. Het is fijn te weten dat een hele groep mensen het verder bestaan van Inti Sisa ook in economisch moeilijker tijden wil helpen garanderen!

En indien u er nog niet toe gekomen bent uw bank een vaste opdracht te geven is het beslist nog niet te laat!

Voor € 5/maand ontvangt u de lidkaart 'miembro de plata' (zilveren lidmaatschap). Waarop u dan

allemaal recht hebt vindt u uitgebreid beschreven in de vorige nieuwsbrief.

Voor € 10/maand ontvangt u de lidkaart 'miembro de oro' (gouden lidmaatschap).

Geef een doorlopende opdracht aan uw financiële instelling om maandelijks een vast bedrag te storten. Dit kan op bankrekeningnummer

435-2099001-01 van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel, met vermelding van 'Ecuador, nr. 711'. Dit levert u ook een fiscaal attest op. Heel erg bedankt!

Wilt u zelf op één of andere wijze Inti Sisa ondersteunen en bekendheid geven, hebt u contacten met instanties die verantwoordelijkheid dragen in derdewereld ondersteuning, of kent u iemand die hierin geïnteresseerd is, laat het ons weten op intisisa.belgica@gmail.com. Erg bedankt!

