

# EQUATORIAAL

## AHTINA DE INTI SISA TOERDE DOOR BELGIË

De Belgische tournee van onze muziekgroep 'Ahtina de Inti Sisa' zit er op, de muzikanten zijn intussen weer in hun vertrouwde omgeving bij hun gezin. Drie weken lang speelden zij in allerlei culturele centra, scholen en kerken over het hele land. Het waren 3 vermoeiende, maar mooie weken. Een hele ervaring voor onze muziekgroep! Binnenin deze Equatoriaal lees je meer over hun verblijf in België. Intussen heeft ons allereerste gebouw in Guamote, Inti Sisa I, een mooie metamorfose ondergaan. De bovenverdieping is omgetoverd tot 3 kamers, 2 badkamers en een keuken met leefruimte voor de vrijwilligers, leden van de fundación, ex-vrijwilligers, familieleden, ... Beneden hebben de 3- en 4-jarige kleuters met juf Luz hun eigen stekje, volledig conform de nieuwe wetgeving. Er is ook een klein bureau geïnstalleerd voor onze directeur, Victor Hugo. En er is nog meer goed nieuws vanuit onze 'educación inicial'. Het ministerie van educatie heeft na veel papier- en loopwerk, eindelijk onze peuterklassen officieel erkend. Het was een zware en lange klus, o.a. door de vele personeelwissels bij het ministerie en hun beperkte kennis van de nieuwe wetgeving. Typisch Ecuador? Tijdens de afgelopen paasvakantie logeerden Greta, Jos en Manu al in het vernieuwde Inti Sisa I. Ze namen deel aan de jaarlijkse fundaciónvergadering, waar besloten werd om alle personeelsleden van educatie een loonsverhoging te geven. Intussen verloopt ook de samenwerking met Ecole vlotjes. Het toerisme in Inti Sisa kent zo'n groot succes, dat Ecole aan het uitbreiden is. Inti Sisa 4 zal ruimte bieden aan 12 extra gastenkamers, alsook een ruimere eet- en leefruimte. We zijn benieuwd naar het resultaat!

Manu



Groep van de 3-4 jarigen (Educación Inicial) met Juf Luz in hun gloednieuwe lokaal in Inti Sisa I.



# NIEUWSBRIEF

## van Inti Sisa

Jaargang 14/  
nr. 1 - juni 2014

Redactie: Greta Coninckx  
● Manu Coone ● Laus De Boeck ● Philip Debruyne ● Arnoud Festjens ● Hanne Giellis

V.U.: Philip Debruyne,  
Waversebaan 220, B - 3001  
Heverlee-Leuven.

[www.intisisa.org](http://www.intisisa.org)

## EEN FANTASTISCHE ERVARING VOOR ONZE VIJF MUZIKANTEN

Voor Lázaro, Oswaldo, Fernando, Luis en José Manuel is hun concertreis naar België een buitengewone ervaring geweest. We laten hen graag zelf aan het woord. Hier volgen "fragmenten" uit hun ontroerende verslagen.



### DE VIJF VAN ATHINA DE INTI SISA

De mooiste herinnering aan onze reis in Europa, was het samenzijn van ons vijf.

De aankomst in Brussel was reeds erg indrukwekkend met Laus, Manu en cameraman Thomas. Ze hadden zelfs een spandoek bij. We trokken meteen naar het huis Shalom, waar we hele nachten gepraat hebben met Zr. Greta over de toekomst van Inti Sisa. (...)

Heel hartelijk dank aan allen die ons bij hen thuis ontvangen hebben, voor het heerlijke en gevarieerde voedsel dat ze ons aanboden en hun vriendelijkheid. Laus, zijn vertrouwen, het samen sporten, de kans om te skype met onze families.... Hanna, en het geweldige nachtelijke gesprek met haar ouders. Het was geweldig mijn maten Arnoud en Steven terug te zien, net als Manu, die zich geweldig inzet voor het project en ook Esther, na 10 jaar...

De concerten met jongeren & volwassenen waren zeer indrukwekkend. In elk concert ontmoetten we Ecuadoranen, die nog voor meer sfeer zorgden.

Ik zal zeker niet vergeten dat ik me bij het laatste concert ziek voelde. Dank zij Liesbeth's thee en massage kwam ik er weer bovenop.

Bedankt aan alle klanktechniekers, aan de mensen die ons hebben begeleid. Ik dank hen van ganser harte. Moge God hen en hun families zegenen.

*Lázaro*

### IMPRESSIES EN ERVARINGEN

Laat me eerst vertellen dat ik bij het instappen in een stalen vogel heel wat twijfels en vragen had, omdat ik op weg was naar een vreemd land. Maar eenmaal in de lucht, boven de wolken voelde ik iets wat ik nog nooit beleefd had: geweldige emoties.

In België bezochten we heel wat mooie en belangrijke plaatsen: het minnewater en het marmeren beeld van Onze Lieve Vrouw (Michelangelo) in Brugge, de



De muzikanten in de klankstudio van Theo Mertens.



Optreden in het Bronks theater in Brussel, met kinderen van de lagere school van MABO.



Groot succes in Halle met kinderen in "hun" klederdracht.



Lázaro, intens bezig met de "regenmaker".





Een ontspannende dag in Brugge.



Op bezoek bij Steven en zijn jongerenproject.

## HET FOTOBOEK VAN INTI SISA



Fijne afsluitende reis naar Bokrijk, ook met Janin Wellens (vroegere voorzitter van Inti Sisa) en met Anne en Duraid die in het najaar vertrekken als vrijwilligers naar Inti Sisa.



Een leuk meditatief moment bij Jef en Liesbeth in Oud-Heverlee.

Grote Markt van Brussel en de Oude Markt van Leuven met metalen beeld van de kotmadam. De zee (in Middelkerke), toen we te gast waren bij de mama van Laus en haar man. Bobbejaanland was een hele ontspannende ervaring, met Hanna, verloofde en ouders. Het klooster van Pater Philip leek me erg oud en indrukwekkend.

Over het eten moet ik zeggen, dat mijn buikje het de eerste dagen nogal zwaar had, want het was een grote verandering. Maar hoe meer de dagen verstreken, hoe lekkerder ik het vond.

Ik zou alle mensen willen bedanken en excuseer mij als ik iemand zou vergeten hebben: Laus, zijn moeder en haar man, Manu, José en zijn vrouw, Hanna en haar ouders, Steven en zijn familie, Thomas, Jef, zijn vrouw en kleindochter, Pater Philip, Arnoud en zijn familie en zeker mag zuster Greta niet ontbreken en haar kleine "choza" met "Luna", haar konijn. (...)

Met al deze emoties kan ik niet anders dan dank zeggen, op de eerste plaats aan God, aan mijn familie die mij steunde en aan alle mensen hier in België. BEDANKT!

*Fernando*

## BOMEN, TUINEN EN STIPTHEID

Tijdens mijn verblijf in België heb ik heel wat zaken gezien die indruk op me gemaakt hebben, zoals de structuur van de huizen, overal is er ruimte voorzien voor bomen en tuinen.

Het valt op dat men zich aan de verkeersregels houdt, dat er respect is voor de voetgangers en stiptheid. (...)

Ik heb geprobeerd het beste van mezelf te geven. Ik neem heel wat gevoelens, emoties en ideeën mee naar Ecuador die ik graag wil delen met hen die mij willen beluisteren.

Ik hoop jullie ooit weer te zien en met veel dankbaarheid neem ik afscheid. Uw vriend,

*Oswaldo*

## ARCHITECTUUR, ARCHEOLOGIE EN PATRIMONIUM

Alles was fantastisch: de hele reis en alle concerten. Alle schoolconcerten met de kinderen in Drogenbos, Halle en Brussel vonden we geweldig en we werden heel hartelijk ontvangen. Ik zou ook "Maestro Theo" willen bedanken om onze cd op te nemen. En in alle "herbergen" werden we met veel liefde ontvangen.

Dankuwel Pater Philip en Zuster Greta voor de prachtige dag in de oude stad Brugge. Ik hou van

dit patrimonium van duizenden en honderden jaren oud. Het bezoek van Leuven met Arnoud gaf mij een diepe indruk van de rijkdom van vorige eeuwen. Ook de uitstap naar Bokrijk vond ik erg belangrijk: hoe de mensen van het platteland woonden en werkten en omgingen met hun dieren en werktuigen. In mijn land zien we dat deze dingen verloren gaan. Ik wil zeker meehelpen om onze voorwerpen te bewaren.

Met veel genegenheid en een knuffel neem ik van jullie afscheid na deze grote tour in dit prachtige land België.

*José Manuel*

## EEN DROOM WERD WERKELIJKHEID

Alles begon met een droom die werkelijkheid werd. Ik geloof dat het leven vol verrassingen zit. Een van hen was voor mij deze grote reis met Ahtina de Inti Sisa.

### Met mijn verstand

Ik denk dat alles mogelijk is, dat alles in het leven kan bereikt worden, omdat elke activiteit kan verwezenlijkt worden met Gods zegen.

### Met mijn hart

Op deze reis was elke dag anders. We leerden zoveel mensen kennen en prachtige dingen bewonderen. Toch voelde ik heimwee naar mijn thuis. Maar het mooiste was wel het leren kennen van een andere cultuur en andere gewoonten.

### Ik neem met me mee

Een onuitwisbare indruk van onvergetelijke herinneringen die zullen uitgespit en gedeeld worden als een ervaring.

HARTELIJK DANK AAN HET TEAM VAN INTI SISA BÉLGICA

*Luis*

## EEN FANTASTISCHE ERVARING VOOR INTI SISA BÉLGICA

Het verblijf van onze vijf muzikanten in België is voor ons een grote opgave én een geweldige ervaring geweest.

Dank zij de hulp van heel wat familieleden, vrienden, oud vrijwilligers en oud deelnemers aan onze inleefverblijven hebben we een prachtig programma kunnen afwerken.

De grote inzet van de muzikanten en van onze mensen zorgde ook voor een goed financieel resultaat. Daarmee konden alle kosten van de reis en het aanmaken van de nieuwe cd betaald worden en konden we onze muzikanten ook wat meegeven voor hun families.

Daarnaast zullen we nieuw pedagogisch materiaal kunnen aanschaffen, vooral voor de vernieuwde "Educación Inicial" en beginnen met de herstelling van het dak van Inti Sisa II. Het resultaat overstijgt al onze verwachtingen. Al blijft uw hulp nog altijd zeer welkom en zoeken we nog naar mensen die ons regelmatig ondersteunen als 'Miembro de oro/de plata'.

Heel hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt.

**BLIJF INTI SISA STEUNEN!**

Voor € 5/maand ontvangt u de lidkaart 'miembro de plata' (zilveren lidmaatschap)

Voor € 10/maand ontvangt u de lidkaart 'miembro de oro' (gouden lidmaatschap),

Maak uw keuze en geef een doorlopende opdracht aan uw financiële instelling om maandelijks een vast bedrag te storten. Dit kan op bankrekeningnummer BE43 4352 0990 0101

van Hubeje, Koninginnelaan 141 te 1030 Brussel, BIC: KREDBEBB, met vermelding van 'Ecuador, nr. 711'. Dit levert u ook een fiscaal attest op. Heel erg bedankt!



Nieuwe CD van Ahtina de Inti Sisa, de muziekgroep van Inti Sisa, opgenomen tijdens hun rondreis in België.

### Contactadres:

Inti Sisa Bélgica en Vrienden van Shalom, Katteputstraat 10/24, 1082 Brussel, 02/465.07.56.

E-mail: huis.shalom@skynet.be - intisisa.belgica@gmail.com